



Jezus vertelde volgend verhaal ...

het huis op de rots



Een man zoekt een plekje om zijn huis te bouwen. Hij klimt op een grote, stevige rots. "Dit is een prima plekje," denkt hij. Hij denkt en plant en begint aan het moeilijk karwei.



Hij puft en hij hijgt, hij bouwt en sjouwt en kijkt tevreden naar het werk van elke dag. Eindelijk is het huis klaar. "Precies op tijd," zegt hij. "Ik geloof dat het gaat regenen." En zo gebeurt ... Het regent dat het giet, het dondert en het bliksemt. Het water bonkt tegen de rots.



Maar de rots staat stevig. Wat verstandig van die man om zo'n goed plekje uit te kiezen. Een andere man wil ook een huis bouwen. "Ik wil dat mijn huis snel klaar is," zegt hij. "Dit plekje is goed." Hij bouwt zijn huis op het zand.



Kleuterschool 'De Kangoeroe'

Kloosterstraat 18
9988 Watervliet



Hij timmert erop los en hij fluit een vrolijk wijsje. Al snel is hij klaar met zijn huis. Hij gaat binnen en sluit de deur. "Ik geloof dat het gaat regenen," denkt hij. Maar wat nu? Er valt zomaar een druppel op zijn neus.



Het regent dat het giet, het dondert en het bliksemt. Het water bonkt tegen de muren en stroomt al vlug zijn huisje binnen. Zijn voeten worden drijfnat. Het zand onder zijn huisje spoelt weg en ...



Het hele huis zakt in elkaar! Het was niet zo slim van die man om zijn huis op zand te bouwen.

Jezus zegt ons:

"Voor ieder die doet wat ik zeg, zal het gaan zoals de verstandige man die zijn huis op de rots bouwde. Als je op mij vertrouwt, zal ik je nooit in de steek laten."